



DARTSAILER NIEUWS

F E B R U A R I 2 0 1 6

Over de inhoud

Deze nieuwsbrief is een bijzondere uitgave!!

In deze uitgave:	
Over de inhoud	1
We gaan naar Katwijk, al aan de zee....	1/2
Even voorstellen	2/3
Jubileummeeting Edam	3
Impressie meeting 39	4

Dit is de eerste nieuwsbrief (nummer 70!) in het jaar waarin de Dartsailerclub het derde lustrum viert. Het is 15 jaar geleden, in 2001, dat op initiatief van Edo Douma in Edam een groepje eigenaren van Dartsailers bij elkaar kwam om te brainstormen over het oprichten van een vereniging van eigenaren. Aanleiding was een piepkleine advertentie die Edo in de Waterkampioen had geplaatst. Ongeveer 10 schippers, deels met partner, kwamen naar het clubgebouw van WSV De Zeevang waar Edo lid van was en ligplaats had.

Niemand kon vermoeden dat het initiatief resulteerde in een relatief kleine club enthousiaste bezitters van de karakteristieke motorsailers die bij de Holland Boat Company in 1976 voor het eerst gebouwd werden. Een club die intussen al 39 meetings organiseerde en gemiddeld 70 tot 80 leden telt.

Komend voorjaar wordt tijdens de 40e Dartsailermeting, die natuurlijk in Edam

wordt georganiseerd, stilgestaan bij dit jubileum met hopelijk een minstens zo grote opkomst als tijdens het 10 jarig jubileum dat in 2011 in Workum werd gevierd. Verderop in deze nieuwsbrief wat meer informatie over de jubileummeeting.

Maar eerst twee leuke verslagen van de onlangs gehouden wintermeeting (#39) die op 13 februari in Katwijk aan Zee werd georganiseerd door Evert en Marijke van Essen. Een meeting waar zo'n 30 deelnemers onder bezielende begeleiding van leuke en deskundige gidsen het Visserijmuseum in Katwijk hebben bezocht. Een aanrader, dit museum! Aansluitend werd genoten van een heerlijke lunch met uitzicht op zee.

Alle inzenders, hartelijk dank voor hun bijdrage. Ik wens u veel leesplezier.

Tot ziens in Edam!

Henk de Vlaam



Het kenmerkende witte kerkje op de boulevard van Katwijk met ervoor een beeld van een op haar man wachtende vissersvrouw

We gaan naar Katwijk, al aan de zee....

Bijdrage van Hette en Itteke Germeraad

Opnieuw hebben Evert en Marijke van Essen ons een juweeltje onder de musea laten zien: Het Katwijks Museum in de Voorstraat. Zoals het dan gaat: wij vinden het leuk en het is net wat voor de Dartsailers, dus organiseren Evert en Marijke maar weer eens een meeting, nu al voor de zevende keer. Van vissers en hun schepen en hun truien. Visserstruien, wel 60, schat ik.

Van elke vissersplaats een eigen trui met bijpassend motief.

Katwijk is regelmatig in het nieuws. Hun burgemeester is voorzitter van de commissie Asiel van de VNG en zegt heel verstandige dingen over asielzoekers en hun opvang. Ook over Geert Wilders, volgens hem de slechtste politicus van 2015.

De fractievoorzitter van de PvdA van Katwijk was net nog in het nieuws omdat hij ook niet zo aardig getwitterd had over Geert

Wilders. Hij ging nog iets verder dan zijn burgemeester en heeft er het veld voor moeten ruimen.

Er was voor deze meeting flink belangstelling uit de club getoond. Wel altijd dezelfde, maar ook nieuwe leden zoals Wouter en Gitta Paardenkooper, een stel Amsterdammers die een 38'er uit Zweden hebben gehaald, er een nieuwe Mitsubishi in hebben geplaatst en nu met het interieur aan de slag gaan. Hiervoor hadden ze een kotter waarmee ze al eens naar Frankrijk zijn geweest, binnendoor. Een belevenis, volgens Gitta.

Ook Rien en Els Hezekok waren voor het eerst op een Dartsailersbijeenkomst. Frank en Annelies van Praag hadden zich wel opgegeven, maar hebben we helaas niet gezien.

Verheugend was de mededeling van Henk de Vlaam, dat zijn afscheid nog niet aan de orde



Typisch vissershuisje in het Katwijks museum

We gaan naar Katwijk..... (Vervolg)



Enthousiast vertellende rondleider (een oud-visserman) in de kamer van "Mijnheer de Directeur"



Een bomschuit op het strand getrokken om gelost te worden



Gitta en Wouter

is! Op zijn "dreigmail" hebben Arianne de Man en Henk Paul van der Veer gereageerd met het aanbod de website en het adressenbestand te gaan beheren.

De groep splitste zich en onze groep werd door een vitale 84-jarige suppoost met vlotte babbel langs het schoons geleid.

Een bomschuit heeft niks met bommen en granaten te maken, maar de naam zegt iets over de bodem, in het Katwijks bom. Een heel grote bodem, zodat ze stabiel bleven liggen in ondiep water, als de haring ge-kaakt en weggestouwd moest worden. Verhouding 1:2, dus 1 breed, 2 lang. Als die bomschuiten voor onderhoud de wal op moesten, hadden vier paarden er een week voor nodig, om ze over rolletjes, door de straten van Katwijk, naar de bestemde plaats te krijgen.

Hij stond ook even stil bij de tonnen, waar zo'n 1000 haringen in konden. Ze werden voor een kwartje gemaakt. Daarvoor moesten planken geschaafd worden, zodat ze goed in elkaar pasten. Allemaal met de hand.

Behalve mooie modellen van schepen, truien en vaten waren er ook veel olieverfschilderijen. Van onze suppoost mochten ze het schilderij van Jan Toorop wel weer meenemen. Katwijk stond vroeger bekend als een dorp met kunstenaars, vooral schilders.

Na het museum liepen we naar het strand om een hapje te eten en bij te praten.

Het was te kort om met iedereen te kletsen. Als het goed is zien we elkaar met de pinkster weer in Edam. Voor de liefhebbers en voor degenen die nog nooit op het wad geweest zijn is er weer een verlengstuk in de maak: de tocht naar Vlieland.

Schrap alvast maar een paar dagen in je overvolle agenda's.

We hopen dat Evert en Marijke nu ook eens meegaan en zo niet, dan zien we elkaar vast weer in februari 2017, als jullie weer een mooi museum ontdekt hebben dat je aan ons wilt laten zien.

Tot ziens in Edam!
Hette en Itteke Germeraad

Even voorstellen:

Bijdrage van Wouter Sanders en Gitta Paardenkooper

Wij zijn nieuwe leden van de Dartsailerclub; Gitta Paardenkooper en Wouter Sanders.

Sinds het voorjaar van 2014 zijn wij de trotse eigenaars van de Brandaen, een Dartsailer 38!

In 2014 zijn wij "even snel" naar Zweden gevlogen en hebben aan de westkust in Helsingborg de Brandaen gekocht. Wij waren al een tijdje op zoek naar een Dartsailer 38 om wat langere reizen op groter water te gaan maken. Helaas was er in Nederland niets naar onze zin te koop en in Zweden lag daar opeens een schip met heel goede kansen.

In mei van dat jaar is het schip naar Delfzijl gebracht en konden wij het naar onze thuishaven in Monnickendam brengen!

Na een ruw tochtje over het IJsselmeer zijn wij goed aangekomen en hebben toen al ervaren wat een fijn schip het is, stabiel en veilig.

Wij zijn natuurlijk meteen de weekends gaan varen maar alles was nog erg wennen. Wij komen van een ijzeren kotter uit 1913 dus dat is echt wat anders! Gelukkig

zeilt het schip boven onze verwachtingen en gaat het stukje bij beetje beter.

Nu iets over ons.

Wouter heeft een werkzaam leven gehad in de interieurbouw en onderhoud van appartementen en huizen in Amsterdam en omstreken. Gitta heeft haar start gemaakt in de gezondheidszorg en is doorgegroeid naar communicatietrainer. Zij is sinds kort ook Yoga-instructeur en is zich hierin nog verder aan het ontwikkelen.

Gitta vaart sinds een jaar of 30 en Wouter vaart al van jongs af.

Ons eerste kajuitbootje was een hechthouten Wibo op de Westeinder plassen. Langzamerhand zijn wij naar het IJsselmeer getrokken en na de opbouw van de kotter zijn wij o.a. binnendoor naar Zuid Frankrijk geweest en later veel op het IJsselmeer en de Nederlandse en Duitse wadden geweest.

Onze plannen voor de toekomst zijn het maken van langere tochten en daarom hebben we een Dartsailer gekocht, het vorige schip was daar niet zeewaardig genoeg voor.

Wij zijn erg enthousiast over de warme ontvangst op de bijeenkomst in Katwijk.

Even voorstellen: (vervolg)



Brandaen onder zeil

Jullie hebben het ons heel erg welkom gemaakt, dat is nog eens wat anders! Het museum was een heel goede keuze en de lunch in het restaurant (waar onze scheepshond, Efe, zelfs welkom was) was erg goed gekozen. Het was erg leuk om kennis te maken en met een aantal van jullie ervaringen uit te wisselen.

Wij zien uit naar de volgende meeting in Edam om jullie ook in jullie natuurlijke omgeving te ontmoeten, want zeg nou eens eerlijk, wat is een schipper nou zonder zijn/haar schip?

Groeten uit Ransdorp,
Wouter en Gitta

15 jaar Dartsailerclub! Jubileummeeting in Edam

De voorbereidingen voor de jubileummeeting in Edam zijn achter de schermen al in volle gang.

Joop Rutsen, eigenaar van een Dartsailer 30 en in 2015 lid geworden van de Dartsailerclub bleek ligplaats te hebben in de haven van Edam waar ook onze club is opgericht. Natuurlijk werd hij benaderd met de vraag of hij gastheer voor de 40e meeting kon en wilde zijn! Joop heeft gelukkig hiermee ingestemd, maar kan best wat hulp gebruiken bij het maken van de plannen. Dus: hierbij een oproep aan meer ervaren leden om, als je denkt Joop te kunnen helpen, contact met hem op te nemen.

De haven van WSV De Zeevang heeft niet veel passantenplaatsen, dus moeten we gebruik maken van boxen van vaste ligplaatshouders die tijdens het Pinksterweekeinde met de boot op stap zijn.

Wie eerder wil aankomen dan de begindatum zaterdag 14 mei 2016, kan een plek in de jachthaven krijgen als er ruimte is en anders biedt de lange afmeerkade langs de camping (invaart Edam voor de sluis) meestal voldoende plek.

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

- 1) Aankomst deelnemers zaterdag 14 mei in de loop van de ochtend
- 2) Zaterdagmiddag wandeling met gids naar Fort Edam (optioneel)
- 3) 's Avonds buffet in het clubhuis
- 4) Zondagochtend palaver met koffie in het clubhuis
- 5) Bij gunstig weer en voldoende belangstelling kan er een zeiltocht/wedstrijd worden georganiseerd naar bijvoorbeeld Marken
- 6) Als alternatief kan worden gedacht aan een behendigheidswedstrijd manoeuvreren, lijnwerpen, knopen of iets dergelijks
- 7) Maandag 16 mei: palaver met koffie in het clubhuis, afsluiting mee-

ting na het maken van een groepsfoto.

- 8) Vertrek deelnemers maandag ochtend
- 9) Voor wie nog nooit de Waddenzee heeft bevangen, of gewoon, voor de liefhebbers, wordt bij redelijk weer aansluitend een tocht naar Vlieland georganiseerd.

Hoe eerder deelnemers laten weten dat ze willen komen, des te beter het is voor de organisatie.

Dus: mail naar: jrutsen@icloud.com

Of bel hem op: 06-29005341

Geef svp de volgende informatie:

- verwachte datum aankomst
- type Dartsailer (ivm ruimte)
- aantal personen

Heb je suggesties voor activiteiten of een idee voor een jubileum presentje, neem dan contact op met Joop Rutsen.

De tocht naar Vlieland neemt enkele dagen in beslag en wordt georganiseerd door Hette Germeraad. De vermoedelijke route gaat eerst naar Makkum. De volgende dag via de Boontjes in 1 etappe naar Vlieland of, als het tij ongunstig is, een tussenstop in Harlingen.

Ook voor deze activiteit is het van belang dat het volgende zo vroeg mogelijk bekend is:

- wie denkt mee te gaan
- type Dartsailer (ivm ligplaatsen)
- wel of geen ervaring met varen op de Waddenzee
- aantal personen

Mail naar: h.germeraad@home.nl

Het spreekt voor zich dat iedere schipper zelf verantwoordelijk blijft voor de vaaruitrusting, voor zijn beslissing om mee te gaan met de volgende etappe en voor recente kaarten van het vaarwater!

Zodra er meer details bekend zijn worden deze gedeeld via de mail of een nieuwsbrief.



Scheepshond Efe van de Brandaen



Tijdens de lunch aan het strand

Impressie van de 39e meeting

